

Bijzondere naambordjes voor schooltuin PlukWad



De leerlingen van groep 6 van ikc 't Wad gingen maandag aan de slag met klei in het atelier van keramiste Jet Twijnstra. Ze maakten naambordjes om straks hun eigen moestuintje op schooltuin PlukWad te markeren.

Op ikc 't Wad wordt thematisch onderwijs gegeven. De afgelopen periode stond het onderwijs in het teken van maken en ontwerpen. Dit was de aanleiding om samen met Schooltuin PlukWad deze bijzondere naambordjes te gaan maken.

De leerlingen kwamen maandag goed voorbereid het atelier binnen. Ze hadden natuurlijk allemaal een mooi ontwerp gemaakt. Onder leiding van Jet gingen ze aan de slag om het ontwerp om te zetten naar een echt bordje van klei. Na veel zelf uitrollen, snijden, boetsen en verven ontstonden ware kunstwerkjes. De bordjes worden nu door Jet gedroogd, gebakken, geglazuurd en dan nogmaals gebakken; een proces van wel drie weken!

Na de meivakantie komt groep 6 wekelijks schooltuinieren in Schooltuin PlukWad. Elk kind krijgt een

eigen groentetuintje en tijdens de eerste les markeren de leerlingen dit tuintje met het zelfgemaakte bordje.



Romi's lichtpuntje

Stam

Onze voorouders vochten gezamenlijk tegen hongerige tijgers en vererden samen dezelfde bliksemgoden. Wat heb je dagelijks werkend